

Liturgie Ichthuskerk, Paasmorgen - 1 april 2018

De Heer is opgestaan!

Matteüs 28.1-6a

Paasgroet

Opw 706 (laatste couplet en slot)

Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Juicht wat Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Aansteken paaskaars: Julie van Leeuwen

Opwekking voor Kids 232 Wij vieren feest!

ELB 122:1,2,3,4 Daar juicht een toon

Stil gebed

Votum = Ps 95:1,3 (Liedboek)

Groet

Opw 354 Glorie aan God

Een nieuw leven: Ef 5.1-14

Ld 221:2 (Liedboek)

Woord van de levende Heer

Gebed

Kindermoment: Peter

Kinderlied: Jezus, ik wil U bedanken

Bijbellezing: Johannes 20.1-18

Ps 118:6,8 (Liedboek)

Verkondiging

Stiltemoment

Antwoord

Opw 755 Bewerk ons hart, o God

Gebed

Collecten

ELB 132/Opw 213 U zij de glorie, opgestane Heer!

De zegen van de levende Heer

Zegen

Opw 602 Vrede van God